

Gegevens over het in leven zijn en de vermoedelijke verblijfplaats van vader, K.L.Henri van der Putt, geb.17/12/1887 te Stratum, burgemeester van Geldrop; concentratiekampnummer van Sachsenhausen: 100006.

-----

Op 14 October 1945 werd ik in het communistisch partijgebouw te Wittstock, + 130 km ten Noorden van Berlijn, aangesproken door Gustav Haly, oud-concentratiekampgevangene, thans burgemeester, die toen mijn naam nog niet kende. Hij meende mij te kennen, doch ik kon mij niet herinneren hem ooit gezien te hebben. Overwegende, dat hij in mij misschien trekken zag die ik met vader gemeen heb, toonde ik hem een kaartfoto van vader. Direct zei hij: "Das ist van der Putt (poet) vom Krankenrevier im Lager". Tot mijn verrassing wist hij verder nog te vertellen dat hij vader 7 weken geleden nog gesproken had; toen (in Augustus 1945) was vader door Wittstock gekomen en had er overnacht. Aan Haly had vader gezegd op weg te zijn naar huis; hij zou via Aken gaan. Omdat Aken naar mijn mening uit de richting lag, wilde ik het niet geloven.

Op 28 October trof ik bij een begrafenis in Wulfersdorf van in een veld gevonden lijken van concentratiekampgevangenen een zekere Rudi Seifert, (Markgrafenstrasse 1, Neu-Ruppin), oud concentratiekampgevangene en ex-Blockälteste van het Krankenrevier daar. Zonder dat hij mijn naam kende vroeg hij mij of ik misschien wist of een vriend van hem, die hij in het concentratiekamp had leren kennen en met wie hij had samengewerkt, na de bevrijding goed was thuisgekomen. Die vriend heette Harry van der Putt!!! Hij vertelde verder o.a. dat vader tot het laatste toe in Sachsenhausen was geweest, doch dat hij hem vanaf begin Februari enige weken gemist had (dit klopt ook, want vader is 5 of 6 Februari naar Bergen-Belsen vervoerd en is daar minstens 4 à 5 weken geweest) en verder dat vader gezegd had, dat hij zich na de bevrijding zou doorslaan naar huis, via Aken, waar een kampvriend van hem Max Crombach, woont. (Misschien is dit Aken bij Dessau aan de Elbe).

In de gevangenis te Schwerin, waar mijn reisgenoot, Harks, en ik + 10 dagen later voor 3 maanden werden opgesloten, verdacht van spionage, ontmoette Harks in de keuken, waar hij zoowel als Haen moesten werken, een Duitscher, Arthur Haen, (woont in Wismar), die ook daar werkte. Die vertelde, dat hij met + 300 andere oud-concentratiekampgevangenen door de Russen naar Polen vervoerd was, waar hij te Gruel (Gruel, Cruel o.i.d.) 4 maanden lang boerenwerk heeft moeten verrichten. Bij die 300 mannen waren ook meerdere Hollanders, o.a. ook 3 burgemeesters, te weten: Karl(?) Magnee uit Bergeijk (Magnee heet Marcel), van der Putt uit Geldrop en nog een, wiens naam hij vergeten was.

Dat Gruel zou liggen + 600 km ten Oosten van Berlijn, in Polen, niet zo ver van de Pools-Russische grens.

Haen was dit Gruel ontvlucht, doch onderweg weer door de Russen opgepikt en in de Justiz-gefängnis in Schwerin opgesloten.

Haen had Harks nog de volgende bijzonderheden verteld:

Hij had in Gruel samengewerkt met van der Putt (Poet) o.a. bij het opmeten van land (Bodenreform) en bij veldarbeid en wist ook nog te vertellen, dat Poet burgemeester was van Geldrop, maar geboren was in de stad, waar die grote fabrieken van Philips stonden. (Hetgeen klopt, want de heer van der Putt is inderdaad in Eindhoven geboren).

Verder gaf Haen een signalement van Magnee, dien hij beschreef als een lange magere man met een bril, die echter slechts 1 beugel had en in plaats van de en tweeden beugel een elastiekje.