

Van Rossum oorlogslachtoffer Sjef Driessens maart 2015

Na de Tweede Wereldoorlog werd aan de Ten Brakenweg een Mariakapelletje gebouwd als dank dat Sterksel de oorlog ongeschonden had overleefd. Jarenlang is er de Maria processie naar toe getrokken. Dat ongeschonden is dat wel zo? Voorbij gegaan is aan het feit dat een voormalige inwoner van Sterksel door de Duitsers is omgebracht. Was het omdat de familie Van Rossum Protestant was en daarbij over het hoofd gezien is?

Hier het relaas van de familie:

Huibert van Rossum geboren 23-11-1894 te Ooltgensplaat (ZH) gereformeerd en gehuwd op 11-09-1919 met Cornelia Hollemans geboren 29-05-1894 te Willemstad (NB) nederlands hervormd. Zij hadden een landbouwbedrijf in Ooltgensplaat. Kinderen welke daar geboren zijn: zonen Aart 29-05-1920, Hendrik 16-07-1921 en Leendert 11-02-1923. Door hun gemengde huwelijk worden zij door de streng gereformeerde gemeenschap niet geaccepteerd.

Op 21-01-1925 verhuizen zij naar Helenaveen (Deurne) en waar dochter Johanna Maaïke Cornelia wordt geboren 18-03-1925. Hun boerderij brandt tot de grond toe af terwijl zij niet verzekerd zijn.

Op 23-02-1927 zijn zij naar Altweert (Weert) verhuisd en waar dochter Maaïke Johanna Cornelia is geboren 22-03-1927

Op 16-03-1929 komt men op Sterksel wonen, eerst op het Cijnsgoed en vanaf het najaar 1932 in het Peelven D69a . Zij hebben de boerderij Kranenburg gepacht van Vos Dewael. Kinderen welke hier geboren zijn: dochters Cornelia Huberta 22-07-1930 en Jozina Susanna 31-12-1932



v. Rossum-Hollemans

. Men was van gereformeerde huize en ging in Someren naar de kerk doch op Sterksel naar school. Het lag voor de hand dat de kinderen naar de Protestantse school zouden gaan in Someren maar door toedoen van pastoor Thijssen kon men naar de Rooms-Katholieke school op Sterksel . De jongens gaan op Sterksel naar school en de meisjes naar de Openbare school in Heeze. Ze zitten meestal met tweeën op één fiets. Vader heeft de trappers verlengd zodat ze samen kunnen trappen. De familie heeft toestemming om vanuit het Peelven via het landgoed van Elias naar de Somerense weg te gaan. In 1953 heeft men Sterksel verlaten en zijn de ouders naar Deurne verhuisd. Zij liggen aldaar op het protestantse kerkhof begraven

Dan gaan we verder met Hendrik; roepnaam Henk.

Henk

trouwt te Rotterdam in het voorjaar 1944 met Sophia Sorber en zij gaan in Geldrop wonen.



bruidsmeisje is zusje van Sophia

Henk was van beroep controleur melkbedrijf op het melkfabriek in Heeze. We hebben met zus Corrie gesproken en zij denkt met liefde terug aan haar broer. Zij was een stuk jonger en deden samen wedstrijdjes wie het hardste kon lopen en slotje springen. In de oorlog was het altijd druk met onderduikers welke Henk meebracht. Moeder van Rossum zorgde dat elke dag de monden gevuld werden. Henk was lid van een verzetsgroep in Geldrop en had contacten met andere verzetsgroepen; ook met de verzetsgroep de Koning aan het Huisven in Heeze. Zijn oudere broer Aart was in het

verzet in de Biesbosch. Bij de Koning was een onderduiker opgenomen welke eerder aan het Oostfront als SS=er had gevochten doch gedeserteerd was. Deze onderduiker was door bemiddeling van een kapelaan uit Zevenbergen bij hen terecht gekomen. Hij is door de Duitsers gearresteerd en heeft de verzetsgroep de Koning verraden. Op 14-05-1944 's morgens om een uur of tien omsingelden Duitse soldaten de boerderij van de Koning. De verrader wijst dertien aanwezigen aan en deze worden geboeid aan een ketting naar een overval wagen gebracht en afgevoerd. Hieronder zijn vijf zonen de Koning. De jongste moesten eerst nog de schuilplaats afbreken welke gebouwd was van pakken hooi. De Duitsers vinden er wapens en munitie, stempels, een schrijfmachine, radio's en voedselbonnen. Door bemiddeling van dokter Theewen wordt vader de Koning niet gearresteerd. Nog dezelfde dag wordt een inval gedaan op de boerderij in het Peelven op Sterksel; men is op zoek naar Henk; hij zou wapens hebben geleverd. De gehele boerderij wordt doorzocht doch Henk is er niet; zijn jongste broer Leendert ligt ziek te bed met een keelontsteking. De Duitsers gaven te verstaan dat Henk zich moest melden; zo niet wordt zijn vader gearresteerd. Henk, pas korte tijd getrouwd, besloot zichzelf te melden in de veronderstelling dat hij zich vrij kon pleiten. Hij meldde zich te Haaren op 17-06-1944 doch kwam niet vrij. Hij is op transport gesteld naar Dachau in Duitsland. Met het oprukken van de geallieerde troepen werden de gevangenen dikwijls verplaatst en waarbij de meesten omkwamen. De familie heeft veel navraag gedaan doch geen verdere informatie gevonden. Zij hebben op Sterksel altijd met open deuren geslapen in de hoop dat Henk elk moment kon thuiskomen. In het Slachtoffer Register wordt Henk vermeld als te zijn overleden op 31-05-1945 in Bergen-Belsen en in het uittreksel van de Burgelijke Stand te Geldrop vinden we dezelfde gegevens, opgemaakt op 21-02-1951. Ik heb navraag gedaan bij het NIOD in Amsterdam naar een eventuele kampkaart doch deze is niet aanwezig.

Hoe is het de gevangenen van verzetsgroep de Koning vergaan? Een van de broers de Koning is vrij gelaten; een zevental is via kamp Haaren in Vught terecht gekomen en aldaar op 09-08-1944 gefusilleerd; een tweetal is naar kampen in Duitsland afgevoerd en aldaar omgekomen.



Henk van Rossum