



▲ Gerard Smelt heeft een website gemaakt over verzetshelden in de regio. Het Rein Keizerpad is vernoemd naar een van die helden. © DCI Media

Verhalen van verzetshelden en eerbetoon op website van Achtenaar Gerard Smelt

Achtenaar Gerard Smelt heeft een website gebouwd over de geschiedenis van verzetshelden in de regio. Een taak die nooit klaar is, want „Als je hier eenmaal door gegrepen bent, laat het je niet meer los.”

Karin Rosendaal 29-04-22, 14:43 Laatste update: 29-04-22, 15:35 Bron: ED

De aanleiding voor de site 'verzet.hulp.site' was de benoeming van twee straten in Geldrop naar de plaatselijke verzetshelden Harry van Gestel en Jan Heurkens in 2020. Smelt is drie jaar geleden benaderd door familie van Heurkens om het verhaal 75 jaar na dato op te tekenen. Smelt heeft ver weg een familieband, maar zijn ervaring met familieonderzoeken en het verwerken tot boeken gaf de doorslag.

Uitvalsbasis voor verzet

Thema van de site was 'Het Huisven', een boerderij van de familie De Koning in Heeze. Die werd na de bezetting een uitvalsbasis voor het verzet in de regio. Er werden soldaten opgevangen die op de vlucht waren en later onderduikers. Uiteindelijk bestaat de verzetsgroep uit ongeveer 35 personen. Van Gestel en Heurkens maakten deel uit van de groep. Naast deze twee is besloten om de overige zestien verzetshelden uit deze groep, die op 9 augustus 1944 in Vught door de bezetter zijn vermoord, toe te voegen.



Henri van der Putt heeft veel Joden gered, met name meisjes, door ze in Brabantse kloosters onder te brengen

-Gerard Smelt

Het verhaal van de Geldropse oorlogsburgemeester van der Putt is ook meegenomen. „Deze Eindhovenenaar uit Stratum vind ik als verzetsheld ondergewaardeerd. Hij heeft nooit echt erkenning gekregen. Hij heeft veel Joden gered, met name meisjes, door ze in Brabantse kloosters onder te brengen. En hij leidde het burgemeestersverzet in de regio”, aldus Smelt.

Een andere verzetsheld die Smelt aanspreekt is Rein Keizer. Smelt woont in Acht waar straten zijn vernoemd naar mensen die zijn omgebracht tijdens het verzet. Zijn tuin kijkt uit op het 'Rein Keizerpad'. „Van zijn familie heb ik tweehonderd pagina's tekst gekregen over zijn leven, waar zij een verhaal van hebben gemaakt.”

Opgepakt en afgevoerd naar Haaren

„In de nacht van 13 op 14 mei 1944 zou een wapendropping plaatsvinden. Die is niet doorgedaan en waarschijnlijk verraden. Op 14 mei 1944 valt de 'Sicherheidsdienst' de boerderij van de Koning binnen. Keizer is daar aanwezig. Hij wordt opgepakt en afgevoerd naar Haaren. Op 9 augustus 1944 wordt Rein Keizer door de Duitsers in Vught gefusilleerd.”

Smelt breidt zijn site regelmatig uit. Met nieuwe verhalen en nieuw eerbetoon. Deze week is bekend geworden dat Jan Heurkens, zijn ouders en zijn zus en

haar man zijn benoemd tot 'Rechtvaardigen Onder de Volkeren'. De Israëliische Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan Joden door niet-joden.

Smelt: „Soms weet je dat er nog ergens verhalen verstopt zijn, maar ook dat niet alle verhalen kloppen. Je komt flarden tegen van mensen die iets hebben meegemaakt en dan duik je er weer in. ” Door de vele gesprekken die hij heeft gevoerd en papieren te doorzoeken, komt hij steeds meer feiten te weten. „De geschiedenis van verzetshelden ligt heel gevoelig. Niet alles kan verteld worden. Niet iedereen wil die herinneringen delen. De spanning zit er nog steeds.”

Voor de uitgebreide verhalen zie: verzet.hulp.site.