

Jan Heurkens



Theo Heurkens, missionaris van Scheut



1943 priester gewijd met 11 confraters



Theo's logboek is in 2000 opgetekend



Historie familie Heurkens uit Beers



Johannes Heurkens
24-12-1824 - † 31-05-1902



Johanna Cruijzen
21-01-1937 - † 24-02-1926

Historie familie van Haren van het Veer



Inwijding Sint Antonius Abt Kerk in 1891



25 jaar familie Heurkens - van Haren



Jeugd Jan op Laege Hoed in Nederasselt



Militaire dienst 1928-1929



Bets van Grootel 1932



Familie Turken, de naaste buren



Verenigingsleven 1935 -1944

In de mobilisatietijd, eind jaren 30, lopen de spanningen snel op! Dat blijkt o.m. omdat in 1940 al de toenmalige voorzitter van voetbalclub Geldrop is opgepakt en om het leven gebracht.

Jan had door zijn functie veel connecties in en buiten Geldrop en werd daarna gestrikt om voorzitter van VV Geldrop te worden.

Betaald voetbal bestond in die jaren nog niet, maar bij de amateurs was VV Geldrop al een paar maal landskampioen geworden in hoofdklasse B, destijds de hoogste amateurklasse.

Hij was voorzitter vanaf 1940 tot zijn dood in 9 aug 1944.



1939
Mobilisatie, o.a. bij
Grebbeberg nabij
Rhenen



Arnold Michels, 'n onbekende inwoner



Arnoldus Maria Michels

geb. 8 Dec. 1907

Sergeant Telegrafist R.N.M. - Gearresteerd 1 September 1941
wiegens verzetsarbeid, het uitzenden van berichten naar
Engeland, plaatsen van zenders, spionnage, enz. - Tot
Maart 1942 in het „Oranjerhotel“ gezeten, cel 338 - Vermoedelijk
via Demersfoort naar Maastricht overgebracht - Gefusilleerd
11 Mei 1942 -

Jan in gemeente Geldrop 1930-1944



Bombardementen op binnenstad Nijmegen

22 feb. 1944 - 880

02 okt. 1944 - 100

05 mei 1945 - 700



PAUZE



de
verzetstrijder

Overval op distributiekantoren



Jan duikt onder!



22 mei verjaardag Bets



Gemeente Geldrop 1930-1944





Burgemeester van de Putt

Seminarie Haaren (gevangenis)



Concentratiekamp Vught

Gedicht Pater Theo Heurkens

Ter nagedachtenis aan zijn broer Jan.

Kamp Vught 09-08-1944.

Geblaf ..? commando's ..! bij het doodappèl
en achttien maal een nummer !! Wat zijn namen?

De hostie in een vloeitje - kruisje ... amen
de arm van Pater Jan, je metgezel ...

Nachts in de bunker klinkt de zware zang
van cel tot cel: "mijn schild ende betrouwen"

Gebroken door de vloeken en liet snauwen
van de bewakers in de holle gang ...

Laarzen en boeien tussen bloesemstippen
langs de Lunetten in de avondrust ...

... de schietbaan, waar hek al je gaat ontglippen

in die orgie van brute machtswellust

nog ééns de naam der liefste op je lippen

als jij voor 't allerlaatst je trouwring kust ...

Fusillade



Luchtfoto van het landingsgebied Nederasselts - Overasselts Broek



Bevrijding Nederasselt 19 sept. 1944

In de cockpit ;
Links Wies Heurkens

Tegen de glider;

2e van links Dien Heurkens
3e van rechts Christien van Haren
(Nat)



Bevrijding !!! Geallieerden over de maas





Bevrijding Nederasselt 19 sept 1944

Een brug te ver



Trouwfoto Sil Bruijsten en Dien Heurkens 16 mei 1945

**16 mei 1945 gaan Sil en
Dien in Laege Hoed wonen**

**Getrouwd in een bruidsjurk
van parachutestof,**

**Herman en Nel Heurkens
vertrekken naar Beers.**

**7 van de kinderen tussen
31 - 17 jaar "mochten" mee**





Opening Jan Heurkensstraat in Geldrop, september 2019

Joodse waardering voor verzetswerk



Bronnen

